

Voor Tara, Jamie en Iris had het leven geen vliegende start. Terwijl iedereen hen voorhield dat ze het toch niet zouden redden, vochten zij voor hun droom en, nog belangrijker, voor zichzelf. Drie openhartige en inspirerende gesprekken met drie sterke vrouwen. TEKST: CLAIRE VAN BAVEL

GEDOEMD TE MISLUKKEN

maar **OVERWINNAARS** door volharding en vechtlust



FOTOGRAFIE: SUZAN ALBERTS PHOTOGRAPHY

'ALS IK WAS GEBLEVEN, HAD IK NOOIT KUNNEN ONTDEKKEN WIE IK BEN'

Tara Boxman (35) werd ongepland zwanger op haar 16e en brak met de Jehovagemeenschap.

Tara groeide op in de Jehovagemeenschap, iets wat haar altijd zwaar viel. 'Ik vond het best heftig,' vertelt Tara, 'dat vond ik toen en dat vind ik nu nog steeds, als ik er op terugblik. Alles draaide om de Bijbel, er werd heel erg gehamerd op wat er van je verwacht werd en vooral op de dingen die je niet mocht doen. Als kind vond ik dat best moeilijk. We vierden geen verjaardagen, Sinterklaas, Kerst of Pasen en moesten veel naar de kerk en vaak langs de deuren.' Hierdoor ervaarde Tara haar jeugd als stressvol en gespannen, vooral omdat er een sterke angstcultuur heerst onder de Jehova's getuigen. 'Alles is gericht op hoe je je moet gedragen om Gods goedkeuring te krijgen. Toen ik ouder werd en naar de middelbare school ging, zag ik steeds meer in dat mijn leven heel anders was dan dat van mijn klasgenootjes. Vanuit de gemeenschap willen ze dat je in een nieuwe klas zo snel mogelijk vertelt dat je Jehova's getuigen bent en dat je daarom dingen anders doet of niet mee doet. Hoe ouder je wordt, hoe meer weerstand je daarvoor voelt. Ik ging het steeds meer uitstellen.'

Als Tara 16 jaar oud is, krijgt ze een vriendje. 'Ik was wel aan de pil, onder het mom van zware menstruatieklachten. Maar de ene keer nam ik die 's ochtends en de andere keer 's avonds...' Wanneer Tara erachter komt dat ze zwanger is, is de schok binnen de familie groot. 'Als een jong meisje zwanger raakt, is dit in alle gevallen wel denk ik, maar door mijn religieuze achtergrond was het wel keer twee.'

NEGATIVITEIT

Toch besluit Tara om het kindje te houden. Ze vertelt hierover: 'Nu ik hier op terugkijk,

beseft ik me pas hoe heftig die periode was. Ik begon uit te kijken naar de geboorte van mijn kindje en richtte de babykamer in, maar kreeg ondertussen veel negativiteit vanuit mijn omgeving. Niemand feliciteerde me of was blij voor me.'

Na de geboorte van haar dochter begint voor Tara een zoektocht naar zichzelf. Ze merkt dat ze het niet fijn vindt als mensen haar willen sturen. 'Door mijn situatie lag ik onder een vergrootglas en hoewel ik probeerde om ieders goedkeuring te krijgen, merkte ik ook dat ik dingen anders wilde doen. Ik had het gevoel dat ik telkens teruggefloten werd en op een gegeven moment besepte ik me dat als ik zou blijven, ik nooit mijzelf zou kunnen zijn.'

Uiteindelijk besluit Tara om definitief te breken met de gemeenschap. 'Toen mijn dochtertje ziek werd en diabetes type 1 bleek te hebben, vroeg ik om hulp en kreeg ik als antwoord: 'Bid maar tot Jehova, hij zal je de antwoorden geven.' Toen dacht ik bij mezelf: het maakt niet uit hoe goed ik mijn best ook doe, ik ben toch nooit goed genoeg. Er knapte iets in mij.'

Een heftige keuze met grote gevolgen voor Tara en haar dochter, want vanaf dat moment wordt ook definitief het contact verbroken. Tara zet door en vecht voor haar toekomst. Vier jaar geleden bevalt ze van haar tweede dochter en besluit ze om een nieuw bedrijf op te zetten: het online marketingbureau Miss Business. 'Ik ben het bedrijf aan de keukentafel gestart, met een pasgeboren baby op schoot. Inmiddels hebben we een prachtig kantoor, een fijn team en gave opdrachtgevers. Dit jaar ben ik genomineerd voor de titel 'Rotterdamse Zakenvrouw van 2020'. Ik ben trots op waar ik nu sta: een fantastische relatie, twee prachtige dochters van 18 en 4 jaar oud en veel lieve mensen om mij heen. Ik had dit nooit verwacht en heb heel erg veel zin in de rest van mijn leven.'



'VAN TIENERMOEDER NAAR ZAKENVROUW'

Tara deelt haar inspirerende verhaal in haar nieuwe boek 'Van Tienermoeder naar Zakenvrouw'. Het boek is te bestellen op haar site, tara-boxman.nl. CLASSY Lifestyle mag drie exemplaren weggeven onder de lezers. Ben jij benieuwd naar dit boek? Mail dan naar actie@classy.nl o.v.v. 'Tara Boxman' en laat ons weten waarom jij dit boek graag wilt winnen!



'IK STOND 1-0 ACHTER, MAAR NU DRAAGT ZELFS KONINGIN MÁXIMA MIJN ONTWERPEN'

Jamie Faber (34) stond op straat met haar pasgeboren baby.

Jamie is geen onbekende voor ons: sommige mensen zullen haar zelfs bestempelen als 'Bekende Nederlander'. Toch laat Jamie's verhaal ons goed zien dat BN'ers ook maar 'gewone mensen' zijn. Na een relatiebreuk stond Jamie op straat met haar pasgeboren zoontje. 'Ik had geen huis, geen meubels en geen baan. Ik wilde niets liever dan een eigen bedrijf beginnen, maar mijn omgeving verklaarde mij voor gek. 'Je kunt nu beter kiezen voor zekerheid', luidden de goedbedoelde adviezen, maar ik zette door. Terwijl mijn zoontje op bed lag, begon ik met schetsen. Ik had altijd al een passie voor mode en schoenen en vroeg me regelmatig af waarom er geen Nederlands merk was dat tussen China en couture in zat qua prijs. Want veel vrouwen kunnen de designerschoenen van Prada niet betalen, maar zien het ook niet zitten om de hele dag op pumps van een goedkopere winkelketen te lopen. Met die gedachte in mijn achterhoofd begon ik zeven jaar geleden So Jamie.'

KRITIEK

Jamie maakte een vliegende start: een van haar collecties wordt opgepikt door stylisten van Koningin Máxima. Toch gaat het niet zonder slag of stoot. Jamie: 'De schoenenbranche is echt een mannenwereld. Er zijn veel mensen die zich ermee willen bemoeien of advies willen geven, maar zij doen dit vaak uit eigenbelang. Niet alles is goedbe-

doeld en niemand houdt rekening met jouw achtergrond of privésituatie. Dat vond ik wel heftig in het begin.'

Terwijl Jamie alle ballen hoog probeert te houden, krijgt ze regelmatig te maken met kritiek. Iemand waar ze mee samenwerkte, zei ooit tegen haar: 'Als jij het maakt, dan eet ik m'n schoen op.' Jamie moet hier nu om lachen en zegt: 'Ik hoop dat ie goed heeft gesmaakt. Toen kwamen die woorden heel hard binnen. Het is de kunst om je niet uit het veld te laten slaan door negatieve mensen, al is dat soms best pittig. Over het algemeen ben ik echt een rasoptimist, bij mij is het glas altijd halfvol. Ook in deze tijd: ik ga op zoek naar mogelijkheden en nieuwe kansen. Iemand zei laatst tegen mij: 'Je moet een boot ook niet in de zomer kopen', en dat is helemaal waar. In donkere tijden moeten we gewoon doorgaan, zodat we daar later de vruchten van kunnen plukken. We staan misschien op sommige vlakken stil, maar het biedt ook perspectief. Je gaat kijken naar wat er mogelijk is. Binnenkort heb ik bijvoorbeeld een sample sale in een hotel.' Inmiddels staat Jamie 'haar mannetje' in de branche en wordt ze serieus genomen door partners en op beurzen, waar ze eerder bekend stond als 'het zoveelste meisje met een eigen merk'. Ze droomt ervan om haar imperium naar het buitenland uit te breiden, en dan vooral naar Amerika en Azië. 'Ik sta eigenlijk veel te weinig stil bij wat ik bereikt heb, terwijl dat wel goed is om te doen. Je verdient soms gewoon even een schouderklopje. Maar het meest trots ben ik toch wel op mijn zoontje London', aldus Jamie.

FOTOGRAFIE: MYRTHE MYLIUS VISAGIE; PRISCILLA GOZALES





'NIEMAND BEPAALT JOUW POTENTIE'

Iris Blue (28) won op eigen kracht meerdere titels bij internationale missverkiezingen.

Iris groeit op in Etten-Leur, gelegen onder Breda. Vanuit huis wordt ze gesteund in haar keuzes en ze heeft een fijne jeugd. Toch raakt Iris op het moment dat ze gaat studeren in een diep dal, waardoor ze uiteindelijk depressief raakt. Dit is onder andere terug te leiden tot seksueel misbruik, iets wat een grote impact op haar leven heeft gemaakt. 'Ik voelde me erg slecht, maar merkte aan de andere kant ook dat ik weer moest opkrabbelen. Ik geloofde erin dat het goed zou komen en ging op zoek naar wat iets wat ik graag zou willen doen. Een van die dingen was het meedoen aan missverkiezingen. Veel mensen vonden het raar, dat ik op dat moment daar aan mee wilde doen. 'Dat was toch niks voor jou?' kreeg ik te horen.' Ze laat zich niet van haar stuk brengen en ziet de vooroordelen juist als olie op het vuur: haar ambitie om mee te doen wordt nog groter. Ze klopt aan bij een aantal nationale castingbureaus, maar wordt helaas afgewezen. Iris gelooft sterk in zichzelf en besluit het heft in eigen handen te nemen. Ze benadert enkele internationale bureaus en doet online audities.

EIGEN KRACHT

Haar droom komt uit: ze mag mee doen aan een missverkiezing in Duitsland. 'Daarna ging het hard. Ik ben onder andere naar Zuid-Korea, China, Ierland en Engeland afgereisd om mee te doen aan missverkiezingen. In totaal heb ik vijf internationale titels gewonnen, zoals Miss Talent en Miss Elegance. Ik ben ervan overtuigd dat als je gelooft

in jezelf, je alles kunt bereiken. Ik had voor mezelf een paar doelen gesteld: zo wilde ik graag naar Azië en wilde ik ook heel graag in een top vijf belanden. Toen ik afreisde naar Zuid-Korea, stond ik voor het eerst volledig in mijn eigen kracht. Het was een fijne ervaring en toen op de laatste avond bekend werd dat ik in de top vier stond, dacht ik bij mezelf: 'wow, ik heb gewoon mijn doelen behaald!' Op het podium vroeg de presentator aan mij wat ik graag wilde bereiken met mijn deelname. Voor het eerst durfde ik voor zo'n groot publiek te spreken over mijn ervaring met seksueel misbruik. Dat was voor mij een heel mooi en sterk moment.'

Iris weet haar persoonlijke verhaal om te zetten in inspiratie voor anderen. Ze is parttime werkzaam als personal power en potential coach – iets wat ze graag fulltime zou willen doen in de toekomst – en helpt andere vrouwen bij het vinden van hun kracht, het stellen van grenzen en behalen van doelen. Ze heeft nog vaak genoeg te maken met vooroordelen en kritiek, maar probeert het langs zich heen te laten gaan. 'Je weet niet wat die mensen hebben meegemaakt. Negen van de tien keer ligt het niet aan jouzelf.' Slechts een paar weken geleden is Iris van haar eerste kindje bevallen. Ze is gelukkig met haar gezin en ziet de toekomst rooskleurig in. Iris: 'Het is heel gek om te bedenken dat ik een periode heb gehad waarin ik dacht dat ik nooit meer gelukkig zou worden. Ik heb geen zelfmoordpogingen ondernomen, maar had zeker wel hele duistere gedachten. Had ik toen maar kunnen zien hoe ik er nu bij zit: ik ga trouwen, ik heb een kindje en ik doe het werk waarvan ik houd. Dit laat zien dat als je ergens volledig voor gaat, alles mogelijk is. Je mag niet opgeven.'